



Kids



## 4 bekers 4 verhalen

### Een wonderlijke maaltijd

*Goede verhalen doen wonderen. Ze zijn tijdloos en zetten je in beweging*

Geschokt kijken twaalf mannen naar Jezus. Ze zijn net samen een heerlijke maaltijd aan het eten en smullen van het geroosterde lamsvlees. Maar wat gebeurt er dan?

Jezus houdt een drinkbeker omhoog en spreekt van 'zijn vergoten bloed'. De twaalf mannen, de leerlingen van Jezus schrikken van deze woorden. Waarom zegt Jezus zo iets raars? Wat betekent dat allemaal?

De sedermaaltijd is een feestmaaltijd die al eeuwen lang door joden wordt gevierd. Deze maaltijd hoort bij het Joodse Pesach feest. De leerlingen van Jezus kennen dit feest, ze kennen de feestmaaltijd en de verhalen die erbij horen: Ze vieren de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte, het bloed aan de deurposten, de nachtelijke vlucht. Maar ze begrijpen nog niet wat Jezus hen nu tijdens deze wonderlijke maaltijd probeert te vertellen. . .

**Nawoord** (te lezen na de 4<sup>de</sup> beker)

Je hebt iets gelezen over het Pesach verhaal. Smaakt het naar meer of heb je vragen? e-mail : [info@4en.nu](mailto:info@4en.nu)



## Uitleg

Bereid (samen) een maaltijd voor met minimaal 3 gangen en voor iedereen een glas druivensap. Voor en na elke gang is er een bekersmoment; volg dit schema:

- Beker 1**  
voorgerecht
- Beker 2**  
hoofdgerecht
- Beker 3**  
toetje
- Beker 4**

Een bekersmoment bestaat uit:

- ✓ het verhaal
- ✓ een vraag
- ✓ een liedje (zing mee met een YouTube link)
- ✓ een slokje druivensap en een toost

Lchaim! [*le gajiem*] dat betekent: op het leven!

Eet smakelijk!

**Smaakt en ziet dat de Heere goed is!**

Psalm 34:9

### Suggestie:

*Steek voor de maaltijd samen kaarsen aan.*

### Zegen voor het huis

Heer we bidden dat dit een fijne plek mag zijn

Waar vrede, rust en vriendschap is

Waar we plezier hebben en blij zijn

Waar we dingen van U leren

En Uw aanwezigheid ook echt mogen voelen

Hier in ons huis tijdens deze maaltijd.



Kids



## Beker 1

### De ontsnapping

De eerste beker van de sedermaaltijd neemt ons mee naar een verhaal dat zich afspeelt ongeveer 1300 jaar voor de komst van Jezus. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we nu 3300 jaar terug in de geschiedenis...naar het land Egypte.

Kreunend veegt Levi het zweet van zijn gezicht. Hoe lang staat hij hier nu al met zijn handen in de klei in de brandende zon? Al generaties lang bakt zijn familie stenen voor de Farao van Egypte. De Farao is een wrede slavendrijver. En Levi weet niet beter of hij is een kindslaaf. Maar dit is niet altijd zo geweest.

Ongeveer 400 jaar geleden was Levi's overoverover grootvader familie van een bekende onderkoning. Levi pakt weer een homp klei en stopt het in de mand voor zich en denkt even terug aan de geschiedenis die zijn opa hem pas geleden verteld heeft. Zijn familie stamt af van de familie van Jozef, de zoon van Jacob. Jozef was onderkoning van Egypte geweest. De hoogste positie onder de Farao! Hij had het Egyptische volk gered van de hongersnood.

Maar de latere Farao's zagen het groeiende volk als een bedreiging voor hun koningschap en maakte het Israëlitische volk tot slaven. Door het harde werken hebben de Israëlieten vast geen tijd en geld meer om in opstand te kunnen komen. Levi gaat gebukt onder de zware arbeid....Hij heeft zere vingers, pijn in zijn rug en een droge mond. Dan roept hij het uit: God! God! Help!! Help ons uit deze slavernij!

1300 jaar later vieren Jezus en zijn vrienden volgens de eeuwenoude traditie het Pesachfeest. De vrienden van Jezus hebben een paaslam klaargemaakt en liggen met z'n allen om de tafel. Ze wachten op de verhalen die gaan komen. Met 4 bekers wijn zal Jezus straks uitleggen hoe God het volk van Israël, hun volk, uit Egypte heeft bevrijd. Kijk, Jezus pakt de eerste beker al. Maar naast het gebruikelijke verhaal, vertelt Jezus zijn vrienden ineens iets nieuws...

Jezus laat zien dat het geheim van de eerste beker niet alleen de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij is, maar dat Gods plan veel groter is. God wil graag dat alle mensen vrij zijn.

***Jezus zegt: "Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven."*** Matteüs 11 vers 8

**God hielp zijn volk te ontsnappen uit Egypte.**

***Jezus kan jou ook helpen te ontsnappen uit een situatie die jij moeilijk vindt.***

***Wanneer zou jij Jezus om hulp vragen?***

**Voorstel liedje gr 1-4:**

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee  
<https://youtu.be/FdXN6ov5ItQ>

**Voorstel liedje gr 5-8:**

Wij zijn safe  
<https://youtu.be/zrpG5BDHIBg>



...volg Jezus door de bijbelse feesten



Kids

## Beker 2

### Vrij zijn



God had de hulproep van Levi en zijn volk gehoord. Mozes kreeg van God de moeilijke opdracht om tegen Farao te vertellen dat hij het volk moest laten gaan.

Maar de machtige Farao lachte Mozes uit en vond dat Mozes maar eens snel zijn mond moest houden. Maar Mozes had geleerd om niet op zijn eigen kracht te vertrouwen, maar op de kracht van God. Met 10 plagen dwong God de Farao op de knieën. Farao zag toen in dat hij niet de machtigste van de aarde was. Dat was God, de God van Mozes. De God van het volk van Levi. Toen liet Farao het volk van Levi vrij.

Tien plagen. Ken jij ze? Probeer ze maar eens op te noemen!

Voor elke plaag die je weet mag je een druppel druivensap op de rand van je bord stippen. De plagen die je niet meer weet kun je opzoeken in je bijbel. Lees de kopjes maar die staan boven Exodus 7 t/m 11 [www.basisbijbel.nl](http://www.basisbijbel.nl)

Voorzichtig doopt Levi's vader een tak in de schaal met bloed. Mozes had het heel duidelijk uitgelegd: Smeer deze nacht het bloed van een lam, dat je met je gezin gaat eten, aan je deurposten en je bovendorpel. Dan zul je veilig zijn voor de laatste plaag ... de plaag van de dood.

Als Jezus is opgestaan uit de dood, beginnen zijn vrienden het een beetje te begrijpen. De sedermaaltijd die ze elk jaar vieren, zit vol geheimen! Het bloed van het lam dat ze elk jaar op dit feest slachten, verwijst naar de bevrijding door het bloed van Jezus ... Jezus is het lam!

De vrienden denken terug aan die laatste maaltijd. Toen nam Jezus de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen.

**Jezus zei: "Drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God.** Matteüs 26 vers 27 en 28

Jezus stierf aan het kruis. Hij had zichzelf opgeofferd voor alle mensen. Jezus bloed maakt ons vrij! Dat vieren we met ons avondmaal.

*Soms zit je wel eens met iets dat zo moeilijk is dat het lijkt of je gevangen zit.*

*Zou jij Jezus dan durven te vragen om je te bevrijden?*

Voorstel liedje gr 1-2: Je hoeft niet bang te zijn  
<https://youtu.be/rQQm8LDAiTc>

Voorstel liedje gr 3-5: als ik mijn ogen sluit  
<https://youtu.be/Uc1aFEe6iY>

Voorstel liedje gr 6-8: Power In The Blood  
<https://youtu.be/5-TQnemwUpq>





Kids



## Beker 3

### Los maken

De Israëlieten zijn bevrijd! Ze lopen achter Mozes aan door de woestijn. Maar de woestijn is groot, heet en heel droog . . .

En daar sjokt Levi, zwoegend door het hete woestijnzand. Het is zo warm! Zo zwaar! Soms verlangt hij weer even stiekem terug naar de tijd in Egypte. Was het daar echt zo slecht? Daar hadden ze tenminste water en voldoende te eten, toch?

Levi en zijn volk hebben Gods kracht gezien toen ze uit Egypte ontsnapten. Maar Levi weet eigenlijk nog niet goed hoe hij zich moet gedragen als vrije jongen. Hij denkt nu nog zoals een slaaf denkt. Hij moet nog leren hoe hij zelf goede beslissingen kan nemen en hoe hij voor anderen kan zorgen. zulke dingen hoefde hij nooit te doen in Egypte!

Het volk van Levi is in één nacht bevrijd uit het land Egypte. Maar ze moeten nog veertig jaar door de woestijn zwerven om te leren hoe ze als vrije mensen kunnen leven. En dat ze in alles op God kunnen vertrouwen.

We hebben nu twee bekertjes gehad. De beker van ontsnappen en de beker van vrij zijn. Nu is het tijd voor een slokje uit de 3<sup>e</sup> beker. Dat is de beker van verlossing. Los maken van verkeerde gedachten . . . Levi dacht alleen nog maar aan de woestijn. Hij was alweer vergeten dat hij pas geleden nog schreeuwde om hulp, omdat hij het zo zwaar had als slaaf in Egypte.

Jesus wil ons graag van verkeerde gedachten af helpen. Verkeerde gedachten kan je alleen loslaten als je de waarheid kent.

*Jesus zegt: "Ik BEN de weg en de waarheid en het leven." Johannes 14 vers 6*

Levi mopperde op de woestijn maar eigenlijk leerde de woestijn hem om echt vrij te zijn.  
Vrij van verkeerde gedachten.

Zijn er wel eens dingen waarop jij moppert, maar die achteraf eigenlijk wel goed voor je zijn?

Voorstel liedje gr 1-2: Jezus, ik wil U bedanken  
<https://youtu.be/Fjib0ooMkdI>

Voorstel liedje gr 3-5: Dat Lucht op  
[https://youtu.be/5kLL\\_HT7vFA](https://youtu.be/5kLL_HT7vFA)

Voorstel liedje gr 6-8: Uw genade is mij genoeg  
<https://youtu.be/E4kLw7UCrnl>



...volg Jezus door de bijbelse feesten



Kids



## Beker 4

Ik ben een kind van God!

En nu is het tijd voor de laatste beker.  
Beker 4.  
Hoor je hoe dat klinkt?

**Vier!**

Levi kan het bijna niet geloven . . . Hij is er!  
40 jaar lang heeft hij door de woestijn gereisd.

Inmiddels is Levi zelf een volwassen man geworden. Samen met zijn vrouw en kinderen en de andere Israëlieten staat hij voor de grens van het beloofde land, Kanaän!

In het tentenkamp wordt feest gevierd. Bij het vuur wordt geroosterd lamsvlees gegeten. Levi vertelt zijn kinderen het wonderlijke verhaal van de bevrijding uit Egypte. Over het bloed aan de deurposten, de ontsnapping in de nacht, de lange tocht door de woestijn en nu eindelijk een plek om te wonen...

Samen met zijn familie en de andere Israëlieten dankt Levi God met muziek en dans en een heerlijke maaltijd. Het eerste feest in een nieuw land. . .

Het Pesach feest!

Voorstel liedje gr 1/2: God kent jou vanaf het begin  
<https://youtu.be/oJUGKeSlhHc>

Voorstel liedje gr 3-5: Allerleukste Liedje  
<https://youtu.be/epOQAdjJlko>

Voorstel liedje gr 6-8: In U Weet Ik Wie Ik Ben  
<https://youtu.be/jNpwOZMcI9E>

Al eeuwen lang vieren de joden ieder jaar Pesach. God heeft hen in Egypte een belofte gedaan:

*"Ik zal jullie tot mijn eigen volk maken en Ik zal jullie God zijn."* Exodus 6 vers 6

Net als het volk Israël mogen ook wij vieren dat we bij God horen. Wij vieren het paasfeest. Jezus is gestorven aan het kruis. Maar 3 dagen na zijn dood staat Jezus weer springlevend tussen zijn vrienden. De dood heeft niet het laatste woord!  
En dan is het feest!

Door Jezus is de belofte van God uit exodus voor de hele wereld waar geworden! Als je het geheim van de bekera en Pesach wilt ontdekken . . .  
. . . kijk dan naar Jezus!

*Maar aan alle mensen die in hem geloven heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden.* Johannes 1 vers 12

### Dit zijn Gods beloften !

	Exodus 6: 5,6	Jezus vervult
Beker 1 Ontsnappen	<i>Ik zal jullie uit de slavernij van de Egyptenaren halen</i>	Jezus wil je helpen te ontsnappen uit moeilijke situaties
Beker 2 Vrij zijn	<i>Ik zal jullie op een machtige manier redden</i>	Jezus maakt je vrij van waarin je gevangen zit
Beker 3 Los maken	<i>Ik zal jullie bevrijden</i>	Jezus maakt je vrij van verkeerde gedachten
Beker 4 Kind van God	<i>Ik zal jullie tot mijn volk maken en Ik zal jullie God zijn.</i>	Door wat Jezus deed, mogen wij nu Gods kinderen zijn!



...volg Jezus door de bijbelte feesten